

ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI
(CMK MD. 147)

İfadenin Alındığı Yer : ANKARA TEM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
Soruşturma C. Başsavcılığı : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
İfadenin Alındığı Tarih : 26.12.2016 Başlama Saati: 00.10
İfadeyi Alan : 222601
İfadeyi Yazan : 332025
İfade Vermede Müdafî : Merve Rufe METİN

Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru cevap vermemem veya yanlış bilgi verdiğim takdirde hakkımda cezai kovuşturma yapılabileceği söylendi. (147/1-a)

İfade Veren Kimliği : Nüfus Cüzdanı
Adı ve Soyadı : Enes Asım SİLİN
TC Kimlik No : 303 [REDACTED]
Baba Adı : Şafak Aydın
Ana Adı : Güliz
Doğum Yeri ve Tarihi : Üsküdar-İstanbul/06.11.1989
Nüfusa Kayıtlı olduğu İl-İlçe : Kastamonu-Seydiler-Emreler Köyü
Cinsiyeti : Erkek
Devamlı İkamet Adresi ve Telefonu : [REDACTED] Bayrampaşa/İstanbul
: 0507 0 [REDACTED]
Eğitim Durumu : Lisans
Mesleği/Rütbesi : Muhasebeci
Son İş Adresi ve Telefon No :
Medeni Hali : Evli
Çocuk Sayısı : 1
Sabika Durumu : -
Elektronik Posta Adresi : [REDACTED]@ug.bilkent.edu.tr
İmzadan İmtina Nedeni Varsa : -
İsnat edilen suç : Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadeviç KARLOV'un Silahlı Saldırı Sonucu Ölmesi Olayı ile İlişki ve İrtibatlı Olma

Bana isnat edilen suç anlatıldı. (147/1-b) Müdafî seçme hakkımın bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceğim, müdafîin ifade veya sorgumda hazır bulunabileceği, müdafî seçecek durumda değil isem bir müdafîi yardımından faydalanmak istediğim takdirde baro tarafından bir müdafîi görevlendirileceği (147/1-c), yakalandığımı yakınlarımdan istediğim birisine derhal bildirebileceğim (147/1-d) tarafıma bildirildi. Bana isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkım olduğu söylendi. (147/1-e) Bana şüpheden kurtulmam için somut delillerin toplanmasını talep edebileceğim hatırlatıldı. Aleyhime var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime olan hususları ileri sürmek imkânı verildi. (147/1-f)

Müdafîi 27495 sicil sayılı Ankara Barosu Avukatı Merve Rufe METİN İfade Alma Yönetmeliğinin 23. Maddesinin (d) bendinde belirtilen:

“Müdafîi sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi bir müdahalede bulunamaz, hukuki yardım maddi olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. Müdafîi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafîin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.” metni yüzüne karşı okunarak kendisine hatırlatıldı.

TCK. Madde 221’de belirtilen Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanabileceği ve 221. maddenin 4. bendinde belirtilen;

*“Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolünmeyeceği, ayrıca kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılacağı” hususları, **Şüpheli Enes Asım SİLİN’e** hatırlatıldı.*

SORULDU: KISACA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ.

CEVABEN: 1989 yılında İstanbul ilinde doğdum. İlkokul ve Liseyi Özel ASFA Kolejinde okudum. Liseden sonra Ankara Bilkent Üniversitesini burslu kazanarak Uluslararası İlişkiler Bölümünü okudum. 2014 Haziran ayı gibi mezun oldum. Mezun olduktan sonra İstanbul’a döndüm. Bende kronik halsizlik ve yorgunluğa bağlı hastalık ve lef kanseri şüphesi ile tedavi görmekteyim. Babamın yanında Start inşaat isimli işyerinde yarı zamanlı muhasebe işleri ile uğraşmaktayım. Haziran 2014’te evlendim ve bir oğlum var, ailem ile birlikte İstanbul ilinde ikamet etmekteyim.

SORULDU: EHLİYET VE PASAPORTUNUZ VAR MI? YURDIŞINA ÇIKIŞ YAPTINIZ MI? YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPTIYSA NIZ HANGİ ÜLKE/ÜLKELERE NE AMAÇLA GİTTİNİZ, NE KADAR SÜRE KALDINIZ? SEYAHATİNİZDE YANINIZDA KİM/KİMLER VARDI?

CEVABEN: B sınıfı ehliyetim vardır. Bir dönem pasaportum vardı ancak şuan geçerliliği yoktur. Babam ile birlikte 1997 ve 2007 yıllarında Bosna-Hersek’e iş ve gezi amaçlı gittim. 2009 bir haftalık Almanya, Fransa, Lüksemburg ve Belçika ülkelerine turistik amaçlı geziye katıldım.

SORULDU: KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ E-MAIL VE E-POSTA ADRESİ VAR MIDIR, BUNLAR NELERDİR?

CEVABEN: silin@ug.bilkent.edu.tr mail adresim vardır. Ayrıca sosyal medya araçlarında Twitter (ahmed_ilgariniyan) hesabım vardır. Deniz kaya ismi ile bir facebook hesabım vardır ancak çok fazla kullanmadım.

SORULDU: ADINIZA KAYITLI VE KULANMAKTA OLDUĞUNUZ GSM HAT NUMARASI NEDİR? BU GSM NUMARASI ÜZERİNDEN KULLANDIĞINIZ SOSYAL MEDYA PROGRAMLARI NELERDİR?

CEVABEN: 0507 0[REDACTED] numaralı adıma kayıtlıdır ve ben kullanırım. Başka bir numaram yoktur. Kısa bir dönem Whatsaap programını kullandım. Bunun dışında çok fazla sosyal paylaşım programlarını kullanmıyorum.

SORULDU: SİZİN VE AİLENİZİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? AYLIK TUTARI NE KADARDIR?

CEVABEN: Ben babamın yanında çalışıyorum. Aylık yaklaşık 1500 TL maaş gelirim vardır. Eşim çalışmamaktadır. Zaman zaman babamdan maddi destek görmekteyim. Oturduğum evde babama ait olduğundan kira vermiyorum.

SORULDU: HERHANGİ BİR VAKIF/DERNEK/SİYASİ PARTİ/SİVİL TOPLUM ÜYELİĞİNİZ VAR MIDIR?

CEVABEN: Hayır yoktur.

SORULDU: İSMİNİZ HARİCİNDE KULLANDIĞINIZ KOD İSMİNİZ VEYA LAKABINIZ VAR MIDIR?

CEVABEN: Hayır yoktur.

SORULDU: RUSYA FEDERASYONU ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY GENNADEVİÇ KARLOV’UN SİLAHLI SALDIRI SONUCU SUİKASTÇİ MEVLÜT MERT ALTINTAŞ İSİMLİ ŞAHIS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK DETAYLI İFADENİZİ VERİNİZ.

CEVABEN: Ben yukarıda belirttiğim Twitter adresini 2013 yılından bu yana kullanıyorum. Yaklaşık 2800 takipçim vardır. Ben bu Twitter üzerinden genelde dini paylaşımlar yaparım. Özellikle son zamanlarda Suriye’deki ve özellikle Halep’teki insanlık dramı ile ilgili paylaşımlar yapmaktayım. Twitter paylaşımlarımda zaman zamanda köyüm, tabiat ve memleketim hakkında bazı paylaşımlarda da

bulundum. 2016 yılı Eylül ayı sonu Ekim ayı başı gibi annem tarafından memleketim olan Aydın'ın Atça isimli kasabasının bir tane resmini paylaştım. Twitter üzerinden takipçilerime "tahmin edin burası neresi diye" sordum. Açıkta paylaşım çokça Tweet ve Retweet aldı. Paylaşımından yaklaşık bir saat sonra Tarafgir Adam isimli hesap üzerinden bana "selam, abi burası Aydın Atça Değil mi" şeklinde DM'den (özelden) mesaj atıldı. Bende kendisine evet diye cevap verdim. Bunun üzerine bana "**Aydınlı mısın?**" diye sordu. Bende kendisine evet dedim. Ben Tarafgir Adam kullanıcıya sen Aydın'ın neresindensin diye sorduğumda kendisi bana Sökeliyim dedi. Bende kendisine Sultanhisarın salavatlı köyündenim dedim ve kendi çektiğim köyümün resimlerini şahsa attım. Bir süre bu şekilde memleket muhabbeti yaptık. Daha sonra bana mesajlarla kim olduğum sordu. Bende kendisine sakıncalı görmediğim için kendimi tanıttım. Twitter kullanıcısı da bana kendisini "**İsminin Mevlüt olduğunu, Ankara'da olduğunu, Polis olduğunu söyledi ve bunu diyeyim de sonra ortaya çıkarsa ajan sanmayın yanlış düşünmeyin**" diye söyledi. Bende kendisine tam hatırlamamakla beraber sorun olmayacağını söyledim. Bir an şahsa bilgilerimi fazla vermektan dolayı bir çekincem oldu. Mesajlaşmaya devam ettik Mevlüt bana "**maddi durumumun yetersizliğinden dolayı mecburen polis oldum. Ancak şuan polisliği istemiyorum.**" dedi. Daha sonra Mevlüt bana "**Polisliği yapmam dinen doğru mu**" diye sordu. Bende bu konuyu başkasına sordun mu diye cevap yazdım. Bana "**Ben Hüsnü Aktaş Hoca ile Mehmet Akın hocaya sordum**" dedi. Bende gidip mi diye sorduğumda Mevlüt bana evet diye cevap verdi. Bende bunun üzerine Mevlüt'e ne cevap verdiler diye sordum. Kendisi "**Hüsnü Aktaş Polislikten ayrıl dedi, dinen caiz olmadığını söyledi**" dedi. Ben bunu "ülkemiz laik olduğu için polislik yapmanın dinen uygun değildir" şeklinde anladım. Mevlüt bana Mehmet Akın hocanında "maddi durumun iyi değilse polisliğe devam edebilirsin" dediğini söyledi. Bende kendisine istersen onların dediklerine uy, bence iyi bir polis olarak görevine devam edebilirsin dedim. Ayrıca şunu da ekledim polisliği zaten istemiyorsun, yaşında genç, ayrılıp üniversite sınavına girebilirsin dedim. Mevlüt bana "**Ya da abi hepsini bırakıp Suriye'yemi gitsem diye sordu**" ben bunun kendisi için uygun olmayacağını ve üniversiteye gitmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine Mevlüt bana Suriye'nin genel durumu ile ilgili kötü şeyler olduğu, insanların zor durumda olduğunu söyleyerek Suriye'ye gitmek istediğini ısrarla söyledi. Bende ona "ya fert fert ne yapabiliriz ki, bol bol dua edelim" dedim.

Kendisi bana mesajların devamında bana Abdulkadir ŞEN'in Tüm yönleriyle Suriye Devrimi isimli kitabını, yazarını, bu kitabı okuyup okumadığımı sordu. Bende Abdulkadir ŞEN'in Twittlerini paylaştığım için ve kitabıda daha önce kısmen okuduğum için kendisine "güzel bir kitap olduğunu, Türkiye'de bu konuda kaynak bir kitap olduğunu ve yazarını da tanıdığımı" söyledim. Mevlüt bana "**Ben ara ara İstanbul'a geliyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum, Sosyal Doku Vakfına gidiyorum, seninle de tanışıp görüşmek isterim**" dedi. Bana "**kendisini kitabın yazarı Abdulkadir ŞEN ile tanıştırap tanıştıramayacağımı sordu.**" Bende denk gelirse tanıştırabileceğimi söyledim. Bende bu mesajlaşmalar sırasında Mevlüt'ün polis olduğunu bildiğim için bunda bir sakınca görmedim. O günkü görüşmelerimiz bu kadardı. Bu görüşmeden yaklaşık 7-10 gün sonra Mevlüt bana İstanbul'a geleceğini Twitter üzerinden mesajla yazdı. Bana "**Yazar Abdulkadir ŞEN'in müsaait olup olmadığını**" sordu. Bunun üzerine bende bir gün sonra Abdulkadir ŞEN'i arayarak İstanbul'a gelip gelmeyeceğini sordum ve görüşmek istediğimi söyledim. Abdulkadir ŞEN'de bana "bu sıralar İstanbul'a geleceğini, iki gün sonra görüşebileceğimizi" söyledi. Bende kendisine İstanbul'a geldiğinde kitabını okuyan ve kendisi ile tanışmak isteyen bir kişi olduğunu söyledim. Kendisi de bana tamam dedi. Bunu üzerine ben Mevlüt'e yazar Abdulkadir ŞEN ile bir görüşme ayarladığımı, ikimizin İstanbul Fatih'te saat 11:00 gibi görüşebileceğimizi Twitter üzerinden yazdım. Mevlüt'te bana İstanbul'da saat 08:45'te olacağını ancak işleri olduğundan görüşmeye saat 11:00 gibi gelebileceğini söyledi. Twitter üzerinden bu görüşme sırasında ilk kez telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Sabah ben hastalığımın dolayı erken kalkamadım ve yatmak zorunda kaldım. Geç kaldığım için Mevlüt'ü telefonda aradım ve biraz gecikeceğimi söyleyerek Fatih'te bulunan Saraçhane parkında buluşabileceğimizi söyledim. Kendisine bu parkı bilip bilmediğini sordum ve bana bildiğini söyledi.

Ben 12:00 sıralarında saraçhane parkına geldiğimde Mevlüt'ü telefon ile arayarak nerede olduğunu sordum, bir müddet parkta telefonda karşılıklı konuşarak dolaştık. Kendisi bana el salladı kendini belli etti. Benim yanıma geldi, tokalaştık ve parktaki bir banka oturduk. Bana Ankara'dan geldiğini söyledi. Birbirimiz tanımak için memleket muhabbeti ettik. Biraz konuştuktan sonra ben Mevlüt'ün görünüşünden, konuşmasından, hal ve hareketlerinden FETÖ'cü olabileceğini düşündüm. Bunu da üniversite döneminde FETÖ'cülere şahit olduğum için düşündüm. Ben bu şüpheye yönelik

hangi polis okulundan mezunsun diye sordum. Kendisi bana İzmir Polis Okulundan mezun olduğunu söyledi. Ben son dönemde ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ettiğim için İzmir Polis Okulundan çok sayıda FETÖ'cü ihraç olduğu için şüphem daha da arttı. Ayrıca kendisine Aydın'lı olup, İzmir Polis Okulunda okuyup FETÖ ile yolu kesişmemesinin pek mümkün olmayacağını söyledim. Mevlüt'te bana **“hayır FETÖ'nün içinde hiç bulunmadım, ben onları hiç sevmem”** dedi. Konuşmalarımız devam etti. Mevlüt konuyu polislikten ayrılmak istediğine getirdi. Twitter'da konuştuklarımızı tekrar konuştuk. Ben ona “o zaman para biriktir, bu sene üniversite sınavına başvur” dedim. Bunu üzerine Mevlüt bana tekrardan **“ya bunları bırakıp Suriye'yemi gitsem”** diye sordu. Bende kendisine uygun olmadığını söyledim. Mevlüt konuyu Abdulkadir ŞEN'in yazdığı kitaba getirmeye başladı. Bu kitabı halen okuduğunu söyledi ve bunun dışında hangi kitabı okuması gerektiğini sordu. Bende kendisine Kuran-ı Kerim'i okumasını, anlayarak okumasını ve Feyzül Furkan mealini okumasını tavsiye ettim. Sonra Mevlüt'le son zamandaki darbe olayı, FETÖ ve ülkedeki genel sorunlar hakkında konuştuk. Ben Mevlüt'e kasıtlı olarak FETÖ'den gerçekten pişman olarak ayrılanlarda var. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ayrılanların pişmanlığın samimi bulmadığımı söyledim. Mevlüt'te bana **“bende FETÖ'de bulundum ayrıldım”** dedi. Ben Mevlüt'teki bu çelişkiyi görünce güvensizliğim arttı. Sohbeti çok uzatmayarak ayrılmak istedim ancak Abdulkadir ŞEN ile buluşacağımız için durmam gerektiğinden biraz daha bekledik. Bu esnada öğlen vakti olduğundan Fatih camiine geçtik ve öğlen namazına geçtik. Namazı kıldıktan sonra avluya geçerek ben Abdulkadir ŞEN'i aradım ve Nerede olduğunu sordum. Abdulkadir bana Fatih'te olduğunu söyledi. Bende kendisine Fatih Camii avlusunda olduğumuzu söyledim. Oda bana siz orada bekleyin ben geliyorum dedi. Ben Mevlüt'e işim olduğunu, Abdulkadir ŞEN ile tanıştırdıktan sonra ayrılacağımı söyledi. Mevlüt'te bana görüşeceğim arkadaşlar var, ayrıca Sosyal Doku Vakfına gideceğini söyledi. Bu konuşma sırasında Mevlüt bir telefon görüşmesi yaptı ve telefondaki şahsa Fatih Camisi avlusunda olduğunu söyledi. Beklerken ilk olarak Mevlüt'ün arkadaşı geldi (Tam hatırlamamakla birlikte bu şahıs gözlüklü, Mevlüt'ten kısa boylu, hafif sakallı birisiydi). Mevlüt'ün arkadaşının geldiği esnada Abdulkadir ŞEN beni telefonla arayarak caminin avlusuna geldiklerini söyledi. Bende onları karşılamak üzere Mevlüt ve arkadaşının yanından ayrıldım. Avlunun kapısına gittiğimde Abdulkadir ŞEN'in yanında iki gencin olduğunu farkettim. Abdulkadir ŞEN ile tokalaştım, kendisi yanındakilerin üniversite öğrencisi olduğunu, değerli arkadaşları olarak takdim etti. Bende kendileri adlarını sorduğumda gençlerden birisi ismini Maşuk olduğunu söyledi, ama diğerinin ismini hatırlamıyorum. Ben Abdulkadir ŞEN ve yanındakileri alarak Mevlüt ve arkadaşının yanına götürdüm. Ben Abdulkadir ŞEN'e Mevlüt'ü göstererek tanıştırdım. Abdulkadir ŞEN'de hem Mevlüt ile hem de Mevlüt'ün arkadaşı ile tokalaştı. Fazla bir açıklama ihtiyacı duymadım. Çünkü daha önce kitabını okuduğunu ve kendisini tanımak istediğini Abdulkadir ŞEN'e bahsetmişim. Ben Abdulkadir ŞEN'in yanındaki gençleri alarak oradan ayrılmak istedim. Abdulkadir ŞEN, Mevlüt ve arkadaşı beraberce Fatih caminin Malta çarşısına bakan kapısı yönünde gittiler. Bende gençlerle Abdulkadir ŞEN'i tanışıp konuşmamı ve onlara tavsiyelerde bulunmamı söylemesi üzerine Fatih caminin yanındaki Somuncu Baba Çayevinin yanına oturduk. Ben burada gençlerle iki saat kadar oturduk. Gençlerden ayrıldık ve evime gittim. O gün ile hatırladıklarım bu kadardır. Hatırladığım yeni bir şeyler olursa ekleyeceğim.

Yaklaşık 8-10 gün sonra Mevlüt bana hatırlamamakla beraber Whatsaap ya da Twitter üzerinden abdest almakla ilgili (çoraba mesh olur mu diye) fihhi bir soru sordu. Bende kendisine kısaca ihtilafı bir mesele ama Hanefi mezhebine göre olabilme yolu var dedim. Mevlüt'te bana tamam anladım diyerek cevap yazdı. Mevlüt ile son görüşmem budur. Ben Mevlüt hakkında olumsuz düşündüğüm için bir daha mesaj yazması durumunda kendisine mesaj yazmayacaktım. Bu görüşmelerden sonra Abdulkadir ŞEN ile yüz yüze birebir görüşmedim. Telefon ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Ancak Abdulkadir ŞEN'in Suriye ile ilgili olarak Fatih Caddesinde bulunan Gençlik ve Kültür merkezinde bir kez konferansına katıldım.

19.12.2016 günü Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadeviç KARLOV'un vurulmasını internetten öğrendim. Videoyu izleyince Mevlüt olduğunu anladım. Bunun üzerine Mevlüt'ün Twitter hesabına baktım ve hesabını korumaya aldığını gördüm. Kendisi ile irtibatım olduğu için bu işten zarar görebileceğimi tahmin ettiğimden polise gitmeyi düşündüm. O sıra hastalığım nüks ettiğinden dışarı çıkamadım. Acaba 155'e haber versem veya vatan emniyete mi gitsem diye düşündüm. Sonra konu beni endişelendirdi.

Tecrübelerine ve düşüncelerine güvendiğim için Hasan Açıkalın'a Twitter üzerinden olayı kastederek "abi sence bu kesin FETÖ'cümüdür dedim. Oda bana yüzde yüz kesin FETÖ'cüdür dedi. Bunun üzerine bende Hasan AÇIKALIN'a "Taraftar Adam isimli hesap linkini atarak, bu hesap bana aylar öncesinde bana polisim, polisliği bırakmayı istiyorum, Ankara'dayım" diyerek mesaj attığımı yazdım. Bana bu şekilde bir oyun oynandığını düşündüğümü Hasan AÇIKALIN'a yazdım, diğer kalan bilgileri polise vermek üzere ondan sakladım. Oda bana kendine dikkat et, bunun operasyonu gelir dedi. Bende bunun üzerine polise gitmeye karar verdim ancak Perşembe akşamı İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındım.

SORULDU: İFADENİZE EKLEMENİZ İSTEDİĞİNİZ BAŞKA HUSUSLAR VAR MIDIR?

CEVABEN: Ben bu konuda tamamen insani duygularımdan ötürü Mevlüt ile görüşme yaptım. Bu şekilde daha önce insanlarla görüşmelerimden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Mevlüt ile yaptığım görüşmeden dolayı zarar göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Mevlüt'ün beni Abdulkadir ŞEN'in tweetleri ile ilgili paylaşımlarımdan dolayı Abdulkadir ŞEN'e ulaşmak için kullandığımı düşünüyorum dedi. Avukatına soruldu ve ifadeye ekleyeceğim bir husus yoktur ifadeye aynen katılıyorum dedi. Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup/okutturulup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. **26/12/2016 Saat 03:00**

İFADEYİ ALAN

222601
TEM Şb. Gör.

İFADEYİ YAZAN

332025
TEM Şb. Gör

MÜDAFİİ

Merve Rufe METİN
27495

İFADE SAHİBİ

Enes Asım SİLİN