

tabi çünkü şoförün bir Türk vatandaşı olduğunu ve üstüne üstlük bir Özel Kuvvet Personeli olduğunu, bölgede dahi çalıştığını bilmiyordu. İşte Sayın Başkanım, biz görevlerimizi bunun gibi kritik ve gizliliğimizin en üst seviyede olduğu ortamlarda yapıyoruz. Irak'ta buna benzer birçok faaliyetlerde bulundum. Detaylı olarak atlıyorum bazı kısımlarını. Başkanım ben bu görevlerin hiç birinde yazılı emir veya mesaj emri sormadım, görmedim, sorgulamadım ve ben bazılarında istirahatli olduğum halde bazılarında izinli olduğum halde, bazılarında sıra bende olmadığım halde görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Hakkını vermeye çalışan birisi olarak hep görevden göreve koştum. Hiç gocunmadım. Bunların hiç birisinde bırakın emri sormayı, sorgulamayı, acaba bile demedim. Türkiye'ye dönünce yine takviye olarak tugay karargahında görev aldım. Taburumda çalışmadım. Daha sonra 2015 yılı Mart, Nisan, Mayıs ayında Arapça kursuna gönderildim. 2015 Haziran ile 2015 Şubat'ı arasında eğit donat faaliyetlerinin bütün safhalarında, bütün bölgelerinde çalıştım. Yani 2015 Haziran'dan sonra özel kuvvetlerde çalışmadım ve Suriye, Kilis, Hatay, Kırşehir, İncirlik hattında tabiri caizse mekik dokudum. Faaliyetlerimiz çok gizli yürütülüyor, görevler bizzat İkinci Başkan Yaşar Güler Paşa tarafından takip ediliyordu. Raporlar ona arz olunuyormuş, daha sonradan öğrendim. Eğit donat hala devam ettiği için detaylarına girmiyorum, ama bu bölgeyle ilgili ve yaşadığım bazı olayları aktarmak istiyorum. Bu faaliyetlerin bir kısmında bulunduğumuz, geçtiğimiz yerlerde bizi gören polis noktalarındaki polisler dahi MİT'çiler tarafından uzaklaştırılıyordu. Yine nasıl göreve gittiğim ile ilgili yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Bu kendi S3'ümdür, kendi amirimdir. 2016 Şubat ayında yine İskenderun'da takviye görevindeyim, başka taburda çalışıyorum. Bir telefon gelmiş kendi tabur S3'üm hareket istihbarat yüzbaşısı, hala görevdedir, beni aramış, beni arayınca bana ulaşamamış. Bana yerinde dil kursu personel teklifi olduğunu, beni teklif etmediklerini, edemediklerini söylemiş. Ben tekrar döndüm, bunları bana da söyledi. Bende vardır bir hayır dedim. Kapattık telefonu. Bu yüzbaşı bütün kurs planları yapan benim kendi kurs yüzbaşımıdır. Ama aynı haftanın Cumartesi günü, bir gün geçti, beni akşam üzeri yine bir telefon, karargahtan bir başçavuş aradı. Pazartesi Ankara'da ol, Salı pasaport, vize işlemlerini hallet, perşembe günü Katar'da Arapça kursun başlayacak. Şimdi Tabur S3'üm bana kurs teklifi dahi edilmediğini söylüyor, karargahtan kursa gideceğim söyleniyor. Ankara'ya geldim, Katar'a kursa gittim. Daha sonra öğrendiğim beni Özel Kuvvetler Komutanım Tümgeneral Zekai Aksakallı bizzat kendi seçip göndermiş. Sayın Başkanım bu anlattığım görev periyotunda Hatay, Kırşehir, eğit donat safhasında 2015 yılında evlendim. Eşim komşumuzdur ve ben 40 saatlik uykusuzluktan sonra nişanlandım. Çünkü o gün Suriye'deydim ve Suriye'den geldim. Hukuki mazeret iznim dahi olmasa ben evlilik tarihimi eşimle değil, komutanlarımla planladım. Eşim işim konusunda çok destekçim oldu. Severek evlendik, sevmese bunları yapmaz, katlanmazdı. Evlendiğim 2015 yılından 15 Temmuz'a kadar eşimle 2 ay Ankara'da evimizde kalamadık. Görev merkezim Ankara olmasına rağmen Ankara'ya mazeret iznine geldim. Görev safahatım boyunca mazeret belirtmeyi bir zül adlettim. Bize anlatılan ve söylenen ve hep slogan olan zor bir şey yoktur, imkansız zaman alırı düstur edindim. Ayrıca başkanım şunu belirtmek istiyorum kendi sicil amirim olan tim komutanımdan da hiç takdirim yoktur. Çünkü hep farklı tabur grup amirlerimden aldığım, genellikle diğer tabur ve gruplara takviye olduğum için kendisi ile yani sicil amirimle çalışmak pek nasip olmadı. Şimdi 16 Temmuz'da yaşadığım bazı olaylara kısaca değinmek istiyorum Başkanım, bunları yazılı olarak sunacağım. 16 Temmuz'da malumunuz yaralandım. Daha sonra 16 Temmuz'da polise noktasına gittim ve teslim oldum, gözaltına alındım. Gözaltı esnasında alınan polis kontrolünde darp edildim. Svap raporum alınmadı. Şunu aktarmak istiyorum Polis Akademisinde işlemlerim yapılırken 1.80 boylarında 90 kilo civarında geniş omuzlu bir sivil polis tarafından kapalı olan cep telefonum açıldı, incelendi, açmam istendi. Bende açtım kendisine verdim. Telefonumu karıştırdı, inceledi, sonra ne yaptı bilmiyorum. Telefonumdan aleyhime bir şey çıkıp çıkmadığını da bilmiyorum. Gözaltı işlemlerimi yapan polisler yine svap izimi almadı. Daha sonra otobüsle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. Malumunuz bu arada geçen hep orada linç koridoru, bunlar yanlış gelmiş diyerek tekrar oradan çıkarıldım, voleybol salonuna götürüldüm.