

TUTUKLU SANIK BÜLENT AK SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (22/11/2017):

SANIK BÜLENT AK: ...Sayın başkan ve değerli üyeler gözaltına alınma ve sonraki süreçten bahsederek devam etmek istiyorum, 16 Temmuz 2016 sabahı polis tarafından tekme yumruk ve dipçik darbeleriyle gözaltına alındım, şoka girmiş ve sadece iç çamaşırım üzerimde kalmış şekilde belediye otobüsüne ellerim arkadan bağlı şekilde konuldum.

Otobüste benim gibi onlarca insan vardı, beni otobüsün en arkasında boş kalan kapı merdiven basamağına yüzüme, kaburgalarım ve hassas yerlerime tekme ve yumruklarla vurarak oturtular, otobüsün intikal güzergahı üzerinde herhangi bir emniyet kuvveti yoktu, otobüs kalabalık bir grubun saldırısına uğradı, kaldırım taşları demir çubuk ve sopalarla camlar kırılarak otobüsün içindekilere vurmaya başladılar, bir grup tarafından arka kapının camları da kalın inşaat demirleriyle kırıldı, demiri kafama vurmaya çalışan şahıstan kaçınmayı başardım ancak aldığım darbe ile sol diz kapağım yarıldı, bu grubun saldırısı emniyet binalarının olduğunu gördüğüm yere kadar devam etti, otobüsün zemini ve koltukları hep kan olmuştu, otobüsten indirilirken şoför bile yumruk atıyordu.

Dışarıda sağlıklı sollu olarak polislerden oluşan 250-300 mt.lik bir koridor oluşturulmuştu, kadın ve erkek polisler ana avrat küfür ederek jop, demir, sopa, trafik konisi vb. cisimlerle bahsettiğim koridor boyunca kafama vücuduma vurmaya başladı, kafama ve sol kaburgama çok ağır darbeler aldım, yüzüm kan içersinde yerde sürüklene sürüklene spor salonu olan bir yere soktular içeriye girdiğimde yüzlerce insanın elleri arkadan bağlı diz çökmüş bir şekilde saf halinde oturduğunu gördüm.

Manzara auschwitz esir kampına dair gördüğüm fotoğraflara benziyordu, gelenler tekme, yumruk, jop ve plastik kelepçelerle darp edilip kırbaçlanarak diz üstü oturtuluyordu, o gün akşama kadar devamlı vurdular kişilerin rütbelerini sorup ona göre şiddetini daha da artırdılar,

Spor salonundaki polisler vardiya halinde değişiyordu, aralarında kadın memurlarda vardı,

Polislerin hepsi "eşlerimizin, çocuklarımızın ırzına geçeceklerini artık eşlerimizin kendi malları olduğu, bizi infaz edeceklerini kurşuna dizeceklerini" ellerindeki cisimlerle vurarak söylüyorlardı, her taraftan bi bağırma ve inleme sesi duyuyordum, birilerini dışarı çıkarıp bir yerlere götürüp daha perişan bir halde getiriyorlardı, bahsettiğim yerin salondan hemen çıkınca karşısındaki merdivenden aşağı inilen bir oda olduğunu gördüm öğrendim, plastik kelepçelerin beş altı tanesi bir araya getirilerek kırbaç haline getirilmişti, bunlarla dakikalarca kırbaçlandım.

Gözaltında kaldığım 4 günlük süre içersinde sadece 3 tane hamburger ekmeği iki tanede paket tereyağı verildi,

İlk iki gün hiçbir şey vermediler, hava aşırı sıcaktı zamanca boşluk bırakılmadan ya plastik kelepçe ve jopla vuruyorlar yada ördek yürüyüşü, sürünme çömelme kalkma gibi aşırı yıpratıcı ve sıvı kaybı sağlayan faaliyetler yaptırıyorlardı, gece gündüz uyumayı bırakın ayakları dahil uzatmaya izin vermiyorlardı,

iç çamaşırımla çoğunlukla ellerim arkadan bazen de önden bağlı şekilde sert zeminde kendime yer bulmaya çalışıyordum, ilk geceye kadar su vermediler, daha sonra 3-4 kişi bir plastik bardakta günde 2-3 sefer su verdiler.

Devamlı infaz edileceğimiz ve ailelerimize zarar verileceği tehdidiyle sinkafli küfürler ediliyordu, dayak ve işkencenin şiddetini öyle artırdılar ki 3 sefer bayıldım, tanınan üst düzey bir generalin iç çamaşırı indirilerek memleketi kastedilmek suretiyle sizin oralarda ermeni çok olur millet

görsün bakalım sünnetlimisin orospu çocuğu denildi, bu kişiye yaklaşık 8-10 saat su vermeden çömelme pozisyonunda beklettiler benim hareket merkezi personelimi de getirdiler onlarda korku içinde etrafa bakıyorlardı.

ilk iki gün tuvalete izin vermediler altınıza yapın dediler, pet bardakları ve polislerin çöpe attıkları pet şişelere ihtiyacımı giderdim ceza evine girinceye kadar yaklaşık 6 gün boyunca büyük tuvalet ihtiyacımı gideremedim,

Bazı kişilerin büyük tuvaletini altına yaptığını bu insanların arasında dolaştırılarak teşhir edildiğini gördüm. Er'e korgenerali dövdürdüler beni rütbesini uzman çavuş yine başkaca yarbay ve albayları astsubay uzman çavuşları dövdürdüler.

İşkence yapan bu askeri personel tutuklanma korkusuyla kendilerini ispat etmek istercesine öyle vuruyorlardı ki şoktaydım, bahsettiğim uzman çavuş beni kelepçelerle öyle kırpaçladı ki kelepçenin plastik topuzu kafamı yarıdı, kafamdan kanın vücuduma süzülüğünü gördüm,

Ben o zaman meslekten hala ihraç edilmemiş yarbay rütbesinde bir TSK personeliydim, bana vuran kişide işkence suçu dışında askeri ceza kanunu açısından da üstte fiili taarruz suçunu işlediğini biliyor olmasına rağmen akli tutulmuşçasına hareket ediyordu. Ben de hırs ve sinirle ayağa kalkarak benim hareket merkezi personelimde aralarında bulunduğu grubun oraya "yazık be size yazık ben sizin hayatınızı kurtarmadım mı can güvenliğinizi sağlamadım mı" diye bağırdım, o esnada hareket merkezi personelinden Soner Gül Hacı, Seydi Salman, Mehmet Aydoğan ve nöbetçi olan Anıl üstteğmenin sessizce başını eğip gözünü benden kaçırdığını gördüm.

Sol kaburgam kırıldığı için olaydan sonra da yaklaşık 2 ay boyunca oturma ve eğilme gibi hareketleri yaparken çok acı çektim, bununla ilgili bi tedavi yapılmadı sağlık muayenesi yapan doktorların gördüklerini yazmamaları konusunda baskı yapıldı, 4.gün saat 10 da mahkemeye çıkarılmam gerekiyordu saat 20 sıralarında mahkemeye çıkarıldım, mahkemeye çıkarılmadan önce gözaltı merkezi ve adliyede ellerim kelepçeli yüzüm duvara dönük saatlerce ayakta bekletildim.

Adliyede savcıya ifade vermeden önce lavaboya gitme talebinde bulundum, ben kabinde iken lavaboya gelen iki polisin benden sorumlu olan polise "sen bi beş dakika bize izin ver dediklerini" duydum, sonra elimi yıkamak için kabinden çıktığımda bu iki polis ağzımı ve burnumu elleriyle kapatarak beni yumruklayıp boğmaya çalıştılar, kendimi yere atıp bağıınca içeriye giren sorumlu polis beni ellerinden alarak hemen dışarıya çıkarttı,

Savcılıkta ifade verdim ancak avukata ve bana bağrılıp söylediğim şeyler kendi cümlelerimin dışında yorum eklenerek yazıldı, ifadem bana okutulmadan avukatımda müdahale etmesi engelenerek imzalatıldı saatlerce ayakta süren ifade ve tekrar gözaltı merkezine götürülme korkusu nedeniyle bir an önce mahkemeye çıkmayı istiyordum. Avukat da bu olaylara şahit oldu,

Mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildim. Cezaevine girişte kapı altı tabir edilen yerde 22 Temmuz 2016 02:00 sıralarında Sincan F tipinde görevli olan infaz koruma memuru tarafından neredeyse bileğim kırılacak seviyede işkence yapıldı bu memur tarafından tamamen soyularak çıırılçılak arandım, 22 Temmuz 2016 tarihindeki sabah sayımında 2 nolu F tipi kapalı ceza infaz kurumu C blokta görevli infaz koruma memurları tarafından küfür edilerek topluca dayak atıldı.