

TUTUKLU SANIK MUSTAFA ALPER ATEŞ SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (19/12/2017):

SANIK MUSTAFA ALPER ATEŞ : Gözaltı sürecinde yaşadığım işkence ve insanlık dışı muameleler ;

16 Temmuz sabahı saat 9:30 sıralarında polislerin yanına kendi isteğimle ve ellerim havada olarak indim. Polisler bize silah doğrulttular ve yere yatırdılar. **Sonra soyunmamızı söylediler. Biz soyunmaya çalışırken üniformamızı yırtarak çıkardılar ve siz bu üniformayı haketmiyorsunuz, hain köpekler, ülkeye ihanet ettiniz diyerek botlarla ve yumruklarla bizi darp ettiler.**

Daha sonra üzerimizde sadece alt iç çamaşırı ve çorap olduğu halde ellerimizi arkadan çok sıkı bir şekilde kelepçeleyip yine darp ederek belediye otobüsüne balık istifi bindirdiler.

Yolda otobüse taş ve sopalarla saldırılması, cam kırıkları, hakaretler, silah sesleri hemen tüm sanıklar tarafından anlatıldığı için beyanlarına aynen katıldığımı söyleyip geçiyorum.

Otobüs emniyetin içinde hususi olarak hazırlanmış gibi duran bir su birikintisinin önünde durdu. Herkes ön kapıdan ve tam su birikintisinin içine basacak şekilde indirildi. Ben tam incekken önümdeki 2 kişi otobüsün koridorunda sırt üstü yere düştüler. Elleri arkadan kelepçeli ve biraz da şişman oldukları için kaplumbağa gibi sırt üstü kaldılar ve bir türlü kalkamadılar. Arkadan polis memuru haydi devam et bekleme diye bağırınca ben mecburen yanlarına basarak geçip otobüsten su birikintisinin içine indim. Ayağım ıslanınca gayri ihtiyari yere baktım. Sonra kafamı kaldırıp koridora bakınca bir anda irkildim. Benden önce yere düşüp de kalkamayan 2 kişiden dolayı dayak koridoruna 30-40 saniye boyunca kimse girmemişti ve herkes büyük bir hınçla beni bekliyordu.

Ben tam aha şimdi hapı yuttuk diye düşünürken ilk darbe suratıma geldi. Ne oluyor demeye kalmadan tekemeler, yumruklar ardı ardına gelmeye başladı. O sırada 1.60-1.65 boylarında, 45-50 yaşlarında 100 kilo civarında gri kareli gömlek giymiş ve gömleği pantolonun dışına salmış birisi koridorun ortasında tam karşıma geçti. **7-8 metre mesafeden koşarak geldi ve tüm gücüyle sağ koluyla sol gözümde bir yumruk attı. Benim gözüm karardı. Birkaç saniye kendime gelemedim. Sol gözüm kapanmıştı.**

Duraksayınca her taraftan sırtıma, kaburgalarıma, bacaklarıma ve kafama daha fazla darbe geldiği için hemen toparlanıp koşmaya çalıştım. Ancak sürekli üst üste gelen darbeler hareket etmeme izin vermiyordu.

Az sonra birisi hayalarımaya çok sert bir tekme attı. Benim nefesim kesildi ve öne eğildim. Eğilince sırtıma daha fazla vurmaya başladılar. Tekrar toparlanıp koşmaya çalıştım.

O arada 1 tane bayan memur da karnıma tekme attı. Biraz sonra birisi yine hayalarımaya doğru tekme atmaya çalıştı. Ben sağ dizimi kaldırarak korunmaya çalışınca tekme kaval kemiğime geldi. Ellerim de arkadan kelepçeli olduğundan dengemi kaybedip 2 dizimin üstüne düştüm. Diz kapaklarım kanamaya başladı. Yere düşünce daha fazla vuruyorlardı. Yüzüme, kafama kaburgalarıma, sırtıma ve bacaklarıma çok darbe aldığımı hatırlıyorum. Tekrar kalkıp koşmaya çalıştım. Spor salonuna girene kadar darbeler devam etti. Sanırım o koridorda o gün bana vurmayan kalmamıştır.

Spor salonunda 2. Gün revirde aynaya baktığımda sol gözüm tamamen kapalı mosmor ve kanlı, sağ gözümde şiş, mosmor ve kısmen kapalıydı. Yanaklarım ve çenem de aldığım darbelerden dolayı şiş vaziyetteydi.

Orada ilk gün akşama kadar su verilmemesi, sonra da çok çok az verilmesi, 2 gün boyunca yemek verilmemesi, 3 gün tuvalet imkanı sağlanmaması bazı insanların büyük tuvaletini altına yapmak zorunda bırakılması 2. Günden sonra günde 2 kez ve 2 kez 1 rol ekmek ve reçelden ibaret

yetersiz bir yiyecek verilmesi, yerlerde 3 gün boyunca cam kırıklarının sürekli vücudumuza batması, her tarafın idrar, kan ve terden dolayı leş gibi kokması, bunların tamamına katılıyorum.

Bunları ayrıntılı olarak anlatıp vaktinizi almayacağım. Ancak yine benim için önemli olan bazı hususlara değinmek istiyorum. İlk sağlık raporu nispeten biraz daha ayrıntılı ve objektif sayılırdı. Ama sonraki tüm raporlarda polisler hekimlerin başında bekleyip baskı yapıyor ve son rapordan farklı bir şey yok yazdırıp geçiyorlardı.

TRT'de bildiri okuduğu söylenen bir yarbaya günlerce emniyet teşkilatı anamı avradımı, soyumu sopumu, sülalemi büyük bir zevkle sinkaf edecektir diye defalarca bağirttilar. Salona her yeni gelen kişi onu sorup buluyor ve yeniden defalarca bağirtiyordu. Yine bu davada sanık olan birisini bir suçla suçlayarak defalarca ve günlerce o.. Çocuğuyum amirim diye bağirttilar. Yine her salona giren adını söylüyor ve aynı şekilde bağırmasını söylüyordu.

Paşaları ve üst subayları erlere ve uzman çavuşlara dövdürdüler. Bir polis memuru 8 bin lira maaş alıyonuz. Karılarınız kuaföre gidiyor. Neyiniz eksikti de bu ülkeye ihanet ettiniz o.. çocukları diye defalarca bağırıldı.

Farklı zamanlarda 4-5 ayrı memur "karılarınız boş oldu. Karılarınız kızlarınız ganimet. Onlar artık bizim" diye bağırıyorlardı. Bir kişininin parmağındaki alyansı çıkarıp "buna artık ihtiyacın yok. Karılarınız zaten boşoldu" diyerek fırlattılar.

50-55 yaşlarında, 1.75 boylarında, zayıf, kır saçlı bir memur sürekli Yunanistan'a mı gidiyordunuz diye bağırarak hakaret ediyordu.

Cezaevine girdikten sonra yaklaşık 20 gün her sabah ellerim kelepçeliymiş gibi ve parmaklarım uyuşmuş olarak uyandım. Sol elimin parmaklarında hissizlik vardı. Özellikle serçe ve yüzük parmağında hiç his yoktu.

İlk 3 hafta yada 4 hafta sağ elimin tırnaklarını kesemiyordum. Arkadaşlarım kesiyordu. Sonra yavaş yavaş düzeldi. 2 gözüm de mosmordu. Sağ gözüm 3-4 ay sonra, sol gözümse yaklaşık 8 ay sonra geçti. Sol gözümün göz çukuru ve göz kapağı halen bazen morarıyor. Yani şuan bile olabilir yani. Bakıyorum haftada 1-2 kere morardığını görüyorum.

Bizde başçavuşların çok kullandığı meşhur bir laf vardır. "Benim bir kulağımın arkası kaldı bilmem ne yapılmadık" diye. İşte başkanım benim kulağımın arkası bile kalmamıştı. Sağ kulağımın arkasına nasıl başarıp da vurdularsa 1 ay ağrısı geçmedi.