

insanları tokatlayarak ve tekmeyle drterek uyandırmaya alıřıyor “bir Őey olmaz, biraz sonra ayılır” diyorlardı.

Bařımın sađ n tarafından biraz kan aktı ve sonra kanama durdu. Bařımın arka tarafında iki Őiřlik vardı. Zamanla bunlarda iyileřti. Sırtımdaki dađlama sonucu oluřan kızarıklıklar nce kabuk bađladı, sonra da iz kaldı. Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 21 Eyll 2016 tarihinde revire ıktım. Doktor muayeneden sonra krem yazdı. İzler hala gemedi.

Ellerimin arkadan bađlı olması, sert zeminde diz st oturmaya zorlanmam, bařımı srekli ne eđik tutmaya zorlanmam, aldığım darbelerin acısı, srekli bađırarak yapılan psikolojik baskı, evremdeki insanların inleme, yardım isteme sesleri, a ve susuz olmam, salonun ok sıcak ve havasız olması, polislerin herhangi bir neden reterek insanlara vurması, bayılan insanlar iin “bir Őey olmaz, lebilir fark etmez” demeleri, zerimde tarifsiz bir psikolojik baskı, ldrleceğim korkusu, daha fazla iřkence yapacaklar korkusu oluřturdu. Bana adeta hayvan gibi davranıyorlardı. İnsanca muamele grmedim. Sistematik, bilinli ve planlı bir Őekilde iřkenceye tabi tutuldum.

Salonda grevlendirilen polisler/amirler, farklı kt muameleler uyguluyordu. Ellerim, dizlerim yere deđmeden uzun sre kmeye zorlandım. Ellerim arkadan kelepeli olduđu iin, bu hareketi uzun sre yapmak imkansızdı. İnsanlar yařlarına ve fiziki kondisyonlarına gre hareketi belli bir sre yapabiliyordu. Ama dizleri yere deđince, elleri yere deđdirince, yere dřnce dvlyorduk. Yine kme pozisyonuna gemeye zorlanıyorduk.

Aralarda gezen polisler/amirler, bazılarının kelepelerini ıkartıp yeniden takıyordu. Bunun sebebi, kelepeleri ok sıkılanların ellerinin, morarmanın da tesinde, siyahlařmaya bařlamasıydı. Benimde nce kelepemi nce atılar. Ellerimi ve kollarımı hissetmiyordum. Bana ellerini birleřtir diye bađırdılar. Bende ellerimi hissetmediğimi syledim. Tekrar ellerimi kelepelediler.

Saatler ilerlemesine rađmen yemek ve su verilmiyordu. ıplak olarak iřkence ve baskı altında bekletiliyordum. Salonda hibir zaman sessizlik olmuyordu. Mutlaka bir polis/amir psikolojik baskı yapıyor, hakaret ve kfr ediyordu. İnsanları dvmeyen polisler, amirleri tarafından ikaz ediliyordu. İeriye giren amir ve polisler, adeta insanlara hakaret, kt muamele ve iřkence yapma konusunda birbirleriyle yarıřıyordu. Yeni kfrler, yeri hakaretler ve trl psikolojik baskı cmleleri kuruyorlardı. Her birinin ayrı teknikleri ve tarzları vardı ve bunları bizim zerimize kusuyorlardı. Kimseyi tuvalete gndermiyorlar ve etrafta bulunan idrar dolu boř Őiře ve pořetleri de pe atmamıza izin vermiyorlardı. Ayrıca, ilerleyen gnlerde ancak kelepeli olarak pet Őiřelere tuvalet yaptırılıyordu.

Trk Ceza Kanununun 20. Maddesinin1. Fıkrası “Ceza sorumluluđu Őahsidir. Kimse bařkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” hkmn amirdir. Ancak salonda bulunan grevli polisler, oktan herkesi sulu ilan etmiřlerdi bile. Basından ve evrelerinden duydukları olayları bize anlatıyor, hepimizi suluyorlardı. Hibir yetkileri ve grevleri olmamasına rađmen, kendilerince bizim cezamızı da kesiyorlardı. Uyguladıkları iřkenceleri bunlarla iliřkilendiriyorlardı. Salondaki polisler “Bize sorgusuz sualsiz vur emri verildi, istersek hepimizi burada ldrrz. Biz yine insaflıyız. Artık karlırınız, kızalırınız bize helal.”

diyorlardı. Hatta bazıları öylesine kin doluydu ki, onlarca yıl önce askeri personelle yaşadığı olayları anlatıyor ve herkesi suçlayarak baskı yapıyorlardı. Bazıları askerde yaşadığı bir olayı anlatıyor ve hepimize küfür ediyordu.

Adeta bir savcı, hakim gibi hükmümüzü veren ve hatta yaptıkları işkenceyle infaza da başlayan polis ve amirler, konuyu bilmediğimi ifade etmeme rağmen, çok iyi bildikleri TCK'nın 21/1 fıkrasındaki "Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir." hükmünü, türlü bahanelerle hiçe sayıyor, keyfi uygulamalarına devam ediyor ve göz yumuyorlardı. İş çıkırından çıkmıştı. İşkence yapanların tatmin olmalarını bekliyorduk. Yapılanlar vücudumuza ve hafızamıza kazınıyordu.

16 Temmuz 2016 Cumartesi günü hayatımın en kötü sekiz gününün ilk günüydü. O gün bana;

-su verilmedi,

-yemek verilmedi,

-tuvalete gönderilmedim,

-ters kelepçe pozisyonunda bekletildim,

-sert parke zeminde oturtuldum,

-rahat oturmama izin verilmedi,

-uyumama izin verilmedi,

-içecek su verilmediği gibi hiçbir şekilde su ile temas ettirilmedim,

-başımı kaldırmama izin verilmedi, hep yere doğru başımı eğmeye zorlandım,

-çok sıkışık sıralar halinde, kıpırdamadan oturmaya zorlandım,

-defalarca çök kalk hareketi yaptırıldı,

-yarım çökme pozisyonunda bekletildim,

-ördek oturuş pozisyonunda durmaya zorlandım,

-sağlık sorunlarımla ilgilenilmedi, sağlık ekiplerine izin verilmedi,

-çıplak bir şekilde, sadece üzerimde iç çamaşırı ile bekletildim,

-alyans, saat, gözlük gibi eşyalarımın el konuldu, hiçbir açıklama yapılmadı, belge düzenlenmedi,

-salonda yeteri kadar minder vardı ama kullanılmadı,

-ortam sıcak, havasız ve kötü kokuyordu,

-salonun kırık olan camları hiç yaptırılmadı,

-aydınlatılma yoktu. Üzerime projektör tutuluyordu,

-içerdeki polisler sürekli küfür ve hakaret ediyor, tehdit ediyorlardı. Bunlardan bazıları:

- +vatan hainleri,
- +satılmış köpekler,
- +orospu çocukları,
- +seçilmiş hainler,
- +kansızlar,
- +Yahudi tohumları,
- +ermenî döllerî,
- +köpekler,
- +analarınız, bacılarınız, kızlarınız, karılarınız bize helal,
- +hepiniz göreceksiniz,
- +size yağmurlu havada su yok,
- +siz yaşadığınıza dua edin,
- +siz buradan sağ kurtulmaya bakın,
- +dışarıdakiler sizi istiyor verelim mi?
- +özel hareket polisleri dışarıdalar içeri alalım mı?
- +kafasını kaldıranın kafasına sıkarım.

Gözaltında olmama rağmen “gözaltında değilsiniz, daha gözaltı başlamadı” diye söylendi. Zorlayıcı hareketler yapamayanlar, plastik kelepçe ile dövüldü. Bende ördek yürüyüşü pozisyonunda uzun süre duramayıp dizimi yere koyduğumda, plastik kelepçe ile beş altı defa sırtıma vurdular, tekmelediler.

Söylenen hareketleri yapamayanlara tekme tokat attılar. Bende diz üstü oturmaya zorlandığım bir anda, dayanamayıp bacağımı açtığımda, sırtıma ve kalçama doğru 3-4 kez tekme attılar, kelepçe ile enseme vurdular.

Kafamızı öne eğip kaldırmamamız bağırlıyorduk. Kımıldayınca tekme, tokat, jop veya plastik kelepçe ile dövülüyorduk. Kafamı oynattığım için enseme doğru iki kez tokat ve yumruk attılar, bacaklarımı tekmelediler.

Konuşanları dövüyor ve ceza hareketleri yaptırıyorlardı. Yanımda oturan kişi bana doğru bir şey söylediğinde, polislerin amirim dediği, 1,17-1,80 boylarında, 85-90 kg. civarında, beyaz tenli, siyah kısa saçlı, hafif göbekli, etrafındaki görevlilere genelde “dayı” diye hitap eden birisi bizi yanına çağırdı. Bize 100 adet “komando dansı” olarak bilinen işkence hareketini yaptırdı. Sırtımdaki yaralara ve kafama vurdu. Bu kişiyi yakından gördüğüm için teşhis edebilirim.

Ayağımdaki cam kırıklarımı söylemek için kafamı kaldırdığım bir anda, polislerin amirim dediği aynı şahıs, beni yanına çağırıp “ben size başınızı kaldırmayacaksınız demedim mi?” diye bağırıp, copla bacağıma vurdu, kaba dayaktan geçirdi.