

nasarlığını yine irademe nakretmişim. Sımsıkı kalığım vergen devam ederim. Bu raporlardan

Yine aynı flash bellek içerisinde "Murat Mercan" isimli bir word belgesi bulunuyor, bu word belgesini incelediğimizde de yine aynı formatta hazırlanmış bir rapor olduğunu görüyoruz, içeriğine baktığımızda, yer Zeytinburnu/İstanbul, tarih 26 Kasım 2010, görüşme "Kamil Sorgun, Ankara Sıhhiye'de bilgisayar işi yapıyor, on beş yıldır tanıyorum, inançlı, güvenilir bir dostumdur. Kamil Bey, Ankara'da Eskişehir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı **Murat Mercan'ın** da katıldığı bir sohbet ortamında bulunmuş, bu sohbet ortamındaki konuşmaları kendisi ile paylaştık, sohbetin geçtiği yer Balgat'ta milletvekillerinin sıkça uğradıkları bir kafe, Murat Mercan dedi ki; "Lizbon'daki imza her şeyin sonu değil, biz orada konseptin genel kurallarına imza attık, işleyiş sürecinde müdahaleler olacak, vetolar olacak, bu durum İran lehine sonuç verecek, Türkiye'nin üzerindeki baskıları kırmak için buna ihtiyacı vardı. 'Eksen Kayması' sloganı ile çok sıkıştırılıyorduk. Tamamen NATO'dan kopmamamız aslında İran ve diğer komşularımız açısından bir faydadır. Hiçbir komşumuzu satmamız mümkün olamaz. Bu kendimizi inkar anlamına gelir. Sayın Başbakanımız da 'Bu konuda kimseyi bu ülkenin değerlerine bulaştırmayız, bu değerler birinci önceliğimizdir' diyor. Afganistan'a muharip asker gönderilmesi hususundaki tavrımız tezkere konusundaki tavrımızda olduğu gibi füze savunma sistemlerinin kullanılması hususunda da Türkiye'nin tavrı herkesi memnun edecektir. Başbakanın, Dışişleri Bakanı'nın görüşleri de bu çerçevede zaten. Ancak şunu da bilmemiz gerekiyor; Türkiye ekonomik olarak, siyasal olarak NATO'ya rest çekecek güce ulaşamadı henüz, ama on yıl, yirmi yıl önceki kadar yönetilen durumda da değiliz." şeklinde NATO'nun yeni savunma sistemi kapsamında Türkiye'de konuşlandırılması planlanan füze sistemi ile ilgili İran konusuna dair bilgiler içeren bir rapor yazdığını görüyoruz. Yine belgenin oluşturulma ve son kaydetme tarihinin 12 Aralık 2010 ve belge yazarının "Samet Dabi" olduğunu tespit ediyoruz. "Samet Dabi" olarak belirtilen kişinin de Hüseyin Avni Yazıcıoğlu'nun küçük oğlu olan Samet Yazıcıoğlu olduğunu söylemişim. Yine

